

# THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

## KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3 - 1977 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

### NGUỒN GỐC NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3



Ngày 8/3 là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

#### **L**ịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 gắn liền với phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân Mỹ.

Vào cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản phát triển tột bậc, nhất là ở nước Mỹ. Nền kỹ nghệ phát triển, thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp.

Lúc này, những chủ tư bản lợi dụng sức lực của phụ nữ, trẻ em, trả lương rẻ mạt làm cho đời sống của phụ nữ và trẻ em cực khổ, điều đấng.

Căm phẫn trước sự áp bức tàn bạo đó, ngày 8/3/1899, tại hai thành phố Chicago và New-York (của nước Mỹ) đã nổ ra cuộc đấu tranh mạnh mẽ của nữ công nhân ngành dệt may, đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909.

Tuy nhiên, trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới, ngày 26 và 27/8/1910, Đại hội lần thứ 2 của những người phụ nữ thế giới đã được triệu tập ở Copenhagen (thủ đô Đan Mạch), về dự có 100 nữ đại biểu của 17 nước, đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Từ đó đến nay, ngày 8/3 trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng và cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm Châu tổ chức ngày 8/3 với những nội dung và hình thức phong phú.

Dần dần, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ dừng lại ở quyền bình đẳng mà được mở rộng thêm khái niệm mới "phát triển", "Giới".

### Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Ở Việt Nam, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước.

Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam một phần cũng có cội nguồn từ truyền thống dân tộc độc đáo đó.

Để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, ở Việt Nam, người ta thường tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp.

Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

**Linh Hương /  
Báo Giáo dục Việt Nam**

## TẠI SAO LẠI CÓ NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

**N**gày Quốc tế phụ nữ 8-3 hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Đây là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Ngày này bắt nguồn từ cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt may chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York: 12 giờ làm việc một ngày. 50

năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễn hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc nhận trẻ em vào làm tại các nhà máy. Mặc dù bị thẳng tay đàn áp, bắt bớ, đuổi ra khỏi nhà máy nhưng chị em vẫn đoàn kết, bền bỉ đấu tranh, buộc bọn chủ tư sản phải nhượng bộ. Thắng lợi đó đã cổ vũ tinh thần đấu tranh của phụ nữ lao động Mỹ. Đến tháng 2 năm 1909 lần đầu

tiên phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ đã tổ chức "Ngày phụ nữ" mít tinh, biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Tại New-York đã có 3000 chi dự cuộc họp phản đối chính phủ công nhận quyền bầu cử của phụ nữ.

Những cuộc đấu tranh đầu tiên đó của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Trong phong trào đấu tranh lúc bấy giờ, đã xuất hiện 2 nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc là bà Cơ-la-re-Zet-Kin (người Đức) và bà Rô-da-luya-Xăm-Bua (người Ba Lan). Hai bà đã phối hợp với bà Nadezhda Krupskaya (vợ của Lê-nin) vận động thành lập Ban Thư ký quốc tế phụ nữ để lãnh đạo phong trào.



**Ở Việt Nam, ngày phụ nữ 8-3 là ngày mà đàn ông thể hiện tình cảm với phụ nữ, người mẹ, người vợ của mình bằng cách tặng hoa, quà, và gửi những lời chúc. (Ảnh minh họa)**

Trước sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng của phong trào phụ nữ trên thế giới. Ngày 26 và 27 tháng 8 năm 1910, đại hội lần thứ 2 của những người phụ nữ thế giới đã được triệu tập ở Copenhagen (thủ đô Đan Mạch), về dự có 100 nữ đại biểu của 17 nước, đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

### Ý nghĩa ngày 8-3

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Ở một số nước trên thế giới, ngày này được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái...

Tại một số quốc gia, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới, ở các mức lương, ở cơ hội giáo dục đào tạo, và thăng tiến trong nghề nghiệp, hay là điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ, nói chung là những vấn đề thực tiễn.

Ở Việt Nam, ngày phụ nữ 8-3 là ngày mà đàn ông thể hiện tình cảm với phụ nữ, người mẹ, người vợ của mình bằng cách tặng hoa, quà, và gửi những lời chúc. Từ lâu, ngày Quốc tế phụ nữ cũng đã du nhập vào Việt Nam và được nhiều người đón nhận.

Đây được coi là ngày mà những người yêu thương, nhất là đàn ông bù đắp tình yêu cho người phụ nữ, bù đắp sự hi sinh âm thầm, vất vả của họ trong cuộc sống. Những người mẹ, người vợ, và người phụ nữ nói chung luôn là những người giàu đức hi sinh, chịu đựng, vì gia đình là trên hết. Từ khi mang bầu, sinh con, chăm con đến tất cả những việc làm sau này, không ai không đáng ca ngợi hơn phái đẹp. Vì họ là những người bản lĩnh và giàu lòng vị tha hơn bao giờ hết...

**Theo Báo Phụ nữ VN**

# Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.



**Những người phụ nữ đứng lên đấu tranh cho mình**

Ở một số nước trên thế giới, ngày này được coi là ngày lễ chính trong năm và tổ chức rất lớn. Trong những xã hội này, đàn ông tặng hoa và quà cho những người phụ nữ trong đời của họ như mẹ, vợ, bạn gái...

Tại một số quốc gia, ngày Quốc tế Phụ nữ được kỷ niệm bằng những hoạt động liên hoan, diễu hành đòi quyền bình đẳng với nam giới, ở các mức lương, ở cơ hội giáo dục đào tạo, và thăng tiến trong nghề nghiệp, hay là điều kiện an sinh xã hội, chống mại dâm và bạo lực đối với phụ nữ, nói chung là những vấn đề thực tiễn.

Ở Việt Nam, ngày phụ nữ 8-3 là ngày mà đàn ông thể hiện tình cảm với phụ nữ, người mẹ, người vợ của mình bằng cách tặng hoa, quà, và gửi những lời chúc. Từ lâu, ngày Quốc tế phụ nữ cũng đã du nhập vào Việt Nam và được nhiều người đón nhận.

Đây được coi là ngày mà những người yêu thương, nhất là đàn ông bù

đắp tình yêu cho người phụ nữ, bù đắp sự hi sinh âm thầm, vất vả của họ trong cuộc sống. Những người mẹ, người vợ, và người phụ nữ nói chung luôn là những người giàu đức hi sinh, chịu đựng, vì gia đình là trên hết. Từ khi mang bầu, sinh con, chăm con đến tất cả những việc làm sau này, không ai không đáng ca ngợi hơn phái đẹp. Vì họ là những người bản lĩnh và giàu lòng vị tha hơn bao giờ hết.



## Ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.

Theo <http://www.phunutoday.vn/>

# NỮ CHIẾN SĨ BẤT TỬ TRONG PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VÔ SẢN

**N**gười bạn cùng chí hướng, gắn bó với bà Clara Zetkin thúc đẩy phong trào phụ nữ những năm đầu thế kỷ 20 là Rosa Luxemburg - người hoạt động không ngừng nghỉ trong phong trào cách mạng của giai cấp vô sản.

Rosa Luxemburg sinh ngày 5/3/1871 trong một gia đình gốc Do Thái tại một thị trấn nhỏ vùng biên giới của nước Ba Lan thuộc Nga. Bà là con út trong số 5 anh chị em nhưng lại là người thông minh nhất. Sớm tiếp nhận từ cha mẹ tinh thần yêu chuộng tự do cũng như lòng hâm mộ văn học nghệ thuật, 5 tuổi bà đã biết làm thơ, lớn lên có biệt tài viết lách và diễn thuyết.



*Rosa Luxemburg lúc còn nhỏ.*

Năm 1887, Luxemburg tốt nghiệp trung học với bằng xuất sắc và mới 16 tuổi bà đã trở thành đảng viên đảng của giai cấp vô sản. Ngay từ lúc còn đi học, Rosa đã có những hoạt động yêu nước, bất chấp sự đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng Ba Lan dưới chế độ Nga hoàng. Năm 1888, đảng của giai cấp vô sản bị đàn áp, nhiều đảng viên bị bắt, Luxemburg bị mật vụ Nga phát hiện nên phải rời Warszawa đi ẩn trốn nơi khác. Đầu năm 1889, khi vừa thoát khỏi một cơn bệnh ngặt nghèo, bà đến Thụy Sĩ và năm sau vào học

trường đại học Zurich - một trong ít trường đại học trên thế giới lúc đó tiếp nhận nữ sinh viên. Lúc đầu bà đăng ký học các môn khoa học tự nhiên rồi chuyển sang học chính trị và kinh tế quốc dân. Ngoài các môn học chính ra, bà say mê đọc sách của Marx và Engels, qua đó tự giác tiếp thu chủ nghĩa cộng sản. Cuối thế kỷ 19, Zurich là nơi có nhiều người tị nạn chính trị, nhất là từ Đức, Nga và Ba Lan.

Tháng 7/1893, khi đang còn là sinh viên, bà cùng Leo Jogiches sáng lập tạp chí 'Sự nghiệp công nhân' và tháng 3 năm sau hai người lại đồng sáng lập Đảng Xã hội Dân chủ Vương quốc Ba Lan. Rosa vừa học tập, vừa viết bài mang tính xã luận cho tờ 'Sự nghiệp Công nhân' - cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ Xã hội Vương quốc Ba Lan.



*Trong quãng đời hoạt động cách mạng ngắn ngủi của mình, bà liên tục bị bắt giam và cuối cùng bị sát hại vào ngày 15/1/1919.*

Tháng 5/1897, bà nhận học vị tiến sĩ luật của đại học Zurich với việc hoàn thành xuất sắc luận án có đề tài 'Phát triển công nghiệp của Ba Lan' nghiên cứu về quá trình công nghiệp hóa của

một vùng trước kia chủ yếu sản xuất nông nghiệp trong quan hệ hữu cơ với ‘mẫu quốc’.

Với ý muốn hoạt động ở địa bàn rộng hơn, năm 1898, Rosa rời Thụy Sĩ sang Đức, gia nhập Đảng Xã hội Dân chủ Đức, là đảng lớn mạnh nhất châu Âu thời bấy giờ, và là đảng có ảnh hưởng nhất trong Quốc tế II. Luxemburg thường xuyên viết bài cho tạp chí ‘Thời đại mới’ của đảng này.

Trong mười năm 1904 - 1914, bà làm việc cho văn phòng Xã hội Chủ nghĩa Quốc tế. Năm 1905, báo tấp cách mạng từ Nga tràn đến Ba Lan, Luxemburg và Jogiches trở về Ba Lan dưới vỏ bọc nhà báo Đức để tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng Ba Lan chống chế độ Nga hoàng. Chẳng bao lâu sau đó, bà bị chính quyền phản động phát hiện và bắt giam từ tháng 3 đến tháng 6/1906 mới được trả tự do.

Tại Đại hội Quốc tế XHCN năm 1907, Rosa được giao nhiệm vụ cùng với Vladimir Lenin soạn thảo đề cương chống chiến tranh của phong trào công nhân quốc tế. Từ 1907 đến 1914, chị là giáo viên trường đảng ở Berlin.

3 tuần sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, bà lần lượt bị giam giữ trong nhiều nhà tù của đế chế Đức cho đến khi chiến tranh chấm dứt, chỉ được tự do 2 lần trong suốt thời gian đó, mỗi lần kéo dài vài tháng.

Năm 1918, bà cùng những người cùng chí hướng triệu tập đại hội thành lập Đảng Cộng sản Đức nhưng không lâu sau đó, Rosa Luxemburg bị truy lùng gắt gao và bị bọn phản động, bắt, sát hại ngay trong ngày 15/1/1919. Tổng cộng trong quãng đời 47 năm ngắn ngủi của mình, Rosa Luxemburg bị bắt cả thảy 9 lần.

HN (tổng hợp) /  
Báo Phụ nữ Việt Nam

## **KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRUNG - KẾT TINH LÒNG YÊU NƯỚC, SỨC MẠNH VÀ TRÍ TUỆ PHỤ NỮ VIỆT NAM**



**L**iên Hiệp quốc đã lấy ngày 8-3 hằng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ và Liên Hiệp quốc đã thông qua nghị quyết các nước thành viên kỷ niệm ngày này như là ngày vì quyền

bình đẳng, sự tiến bộ của phụ nữ và hòa bình cho thế giới... Ở nước ta, Ngày 8 tháng 3 còn có ý nghĩa lớn lao, là dịp để dân tộc Việt Nam kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên không chịu kiếp làm tỳ thiếp cho kẻ thù, đứng dậy phát cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi. Họ là người đại diện cho lòng yêu nước, ý chí, nghị lực, sức mạnh quật khởi của người phụ nữ Việt Nam, sức mạnh và trí tuệ Phụ nữ Việt Nam, nét đẹp văn hoá dân tộc “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”.



**Vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng**

Trưng Trắc, Trưng Nhị là hai chị em sinh đôi (sinh vào ngày 01-8 năm Giáp Tuất, năm 14 sau công nguyên), là con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh (người đứng đầu bộ lạc huyện Mê Linh, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay) thuộc dòng dõi Hùng Vương. Mẹ là bà Man Thiện. Hai Bà mồ côi cha sớm nhưng được mẹ quan tâm nuôi dưỡng, dạy cho nghề trồng dâu, nuôi tằm, truyền lòng yêu nước, rèn luyện sức khỏe, rèn luyện võ nghệ. Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách, con trai Lạc tướng huyện Chu Diên (Hà Nội ngày nay) rất đau lòng chứng kiến hành động tàn bạo của phong kiến phương Bắc.

Với chính sách cai trị hà khắc, nhà Đông Hán, đại diện là viên Thái thú Tô Định - người vô cùng bạo ngược, tham lam, vừa giết người đặc biệt là “con trai Việt”, vừa cướp của cải. Tận mắt chứng kiến hình ảnh ấy, Hai Bà Trưng cùng Thi Sách chiêu mộ nghĩa quân, chuẩn bị khởi nghĩa. Song, cuộc khởi nghĩa chưa diễn ra thì Thi Sách bị Tô Định giết chết. Thù chồng, nợ nước, bà Trưng Trắc đã cùng em gái Trưng Nhị phát động cuộc khởi nghĩa ở cửa Sông Hát (thuộc địa phận huyện Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay) với lời thề sắt son trước giờ xuất binh:

*“Một xin rửa sạch nước thù*

*Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng*

*Ba kéo oan ức lòng chồng*

*Bốn xin vền vẹn sở công linh này”.*

Lời hịch thiêng liêng “Đền nợ nước, trả thù nhà” đã nhận được sự hưởng ứng của các Lạc hầu, Lạc tướng và những người yêu nước ở khắp các thị, quận cùng đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tạo thành sức mạnh như vũ bão, giáng những đòn mạnh mẽ vào kẻ thù, buộc Tô Định phải bỏ chạy về nước. Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, nhiều cuộc khởi nghĩa địa phương được tập hợp, thống nhất thành một phong trào rộng lớn từ miền xuôi đến miền núi, bao gồm cả người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ.

Bằng ý chí, uy tín và nghị lực phi thường của hai người phụ nữ, nhân dân đã tập hợp thành lực lượng đông đảo, chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đã đánh chiếm được 65 huyện thành, thu toàn bộ lãnh thổ nước Việt, đánh bại âm mưu xâm lược của phong kiến phương Bắc. Cuộc khởi nghĩa thành công, đất nước được hoàn toàn độc lập. Trưng Trắc lên làm vua, được suy tôn là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.

Trong lịch sử thế giới, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chống lại quân Đông Hán phương Bắc xâm lược được xem là cuộc khởi nghĩa của những bậc nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đứng lên tranh đấu giành độc lập cho đất nước, trước cả nữ anh hùng Jeanne d'Arc (1412-1413) của Pháp gần 14 thế kỷ. Hai Bà Trưng được vinh danh là những người phụ nữ mở nước đầu tiên của Việt Nam và xây dựng kinh đô tại Mê Linh - Phú Thọ, tiếp tục

cùng nhân dân giữ vững nền độc lập, quyền tự chủ dân tộc trong gần 3 năm. Vì vậy, dân gian thường truyền nhau câu thơ:

*“Đô kỳ đóng cõi Mê Linh*

*Lĩnh Nam riêng một triều đình  
nước ta”.*

Nói về sự kiện này, trong Đại Việt sử ký toàn thư, nhà sử học Lê Văn Hưu ghi nhận công lao của Hai Bà Trưng như sau: *“Trưng Trắc và Trưng Nhị là đàn bà, vậy mà hô một tiếng, các quận Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều nhất tề hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, xem thế cũng đủ biết hình thế nước Việt ta có thể dựng nghiệp bá vương được...”*.

Sử gia Ngô Sĩ Liên đã viết *“Họ Trưng giận thái thú nhà Hán bạo ngược, liền vùng tay hô một tiếng mà khiến cho quốc thống của nước nhà có cơ hồ được khôi phục, khí khái anh hùng đâu phải chỉ khi sống thì dựng nước xưng vương, mà còn cả ở khi chết còn có thể ngăn chặn tai họa. Phàm gặp những tai ương hạn lụt, cầu đảo không việc gì là không linh ứng. Cả đến Trưng Nhị cũng vậy. Ấy là vì đàn bà mà có đức hạnh của kẻ sĩ, cho nên, khí hùng dũng ở trong khoảng trời đất chẳng vì thân đã chết mà kém đi... đại trượng phu... nên nuôi lấy khí phách cương trực và chính đại đó...”*.

Nhà Hán thấy bà xưng vương đã dấy quân đánh lấy lại các thành. Tháng 1-42, Mã Viện - tướng nhà Hán tiến đánh vào kinh đô nước Việt. Hai Bà Trưng cùng nhân dân quyết tâm đánh lại quân nhà Hán và quân Hán đánh trả quyết liệt tại vùng Lãng Bạc (Tiên Sơn - Bắc Ninh), Cẩm Khê (Ba Vì - Hà Nội). Trước sức mạnh của kẻ thù, Hai Bà đã tự gieo mình xuống Hát Giang tử tiết vào ngày 6-2-43.

Bộ Lịch sử Việt Nam của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam (1971), khi phân tích của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có nhận xét: *“Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà là kết tinh của quá trình đấu tranh, khi âm thầm, khi công khai của nhân dân Việt Nam. Đây là một phong trào nổi dậy của toàn dân vừa quy tụ vào cuộc khởi nghĩa ở Hát Môn do Hai Bà Trưng đề xướng, vừa tỏa rộng trên toàn miền Âu Lạc cũ. Khởi nghĩa đã thắng lợi vì đó là một phong trào có tính chất quần chúng rộng rãi chứ không phải là một hành động tự phát của một tù trưởng, một bộ lạc riêng lẻ”*.

Sau khi Hai Bà Trưng mất, tướng nhớ công ơn của các liệt nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc, nhân dân nhiều địa phương đã lập đền, miếu thờ phụng Hai Bà và các tướng lĩnh. Đặc biệt, ở Kinh đô Mê Linh, Đàng bộ, chính quyền và nhân dân luôn quan tâm việc giữ gìn, tôn tạo đền thờ Hai Bà Trưng. Hằng năm tổ chức lễ hội dâng hương tưởng nhớ công đức Hai Bà đối với dân tộc.

Năm 1980, Đền thờ Hai Bà Trưng được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt quan trọng. Đền thờ được gìn giữ, tôn tạo, mở rộng nhằm tôn vinh công lao của Hai Bà. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay với các bậc tiên hiền có công với nước.

Cuộc khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo đầu công nguyên không chỉ là bằng chứng hùng hồn của tinh thần yêu nước, yêu tự do cũng như khí phách “tấn công cả trời” của tổ tiên ta thời đó mà còn định ra một loại hình chiến tranh trước đây chưa hề có mà sau này dân tộc ta kế thừa, phát huy lên tầm cao mới trong các cuộc kháng chiến chống ngoại bang mà đỉnh cao là trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống



thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.



**Lễ kỷ niệm 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Ảnh Tạp chí Tuyên giáo)**

Tiếp nối chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng đầu thế kỷ, phụ nữ Việt Nam luôn chắc tay liềm, vững tay súng, cùng với dân tộc Việt Nam làm nên huyền thoại trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Họ thật sự xứng đáng với danh hiệu mà Bác Hồ phong tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và sáng tạo trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hai Bà Trưng là biểu tượng của ý chí hiên ngang và khí phách quật cường của dân tộc nói chung và phụ nữ nói riêng. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng mãi mãi là tài sản vô giá về tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của nhân dân Việt Nam. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Hai Bà, trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Việt Nam luôn tỏ rõ phẩm chất tốt đẹp: Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

**Phạm Thị Nhung /  
Tạp chí Xây dựng Đảng**

## **TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ**

**N**hư chúng ta đều biết, Bác Hồ sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước. Từ nhỏ Người đã được học tập và nuôi dưỡng trong truyền thống văn hóa của gia đình, quê hương, dân tộc. Bước đầu Người đã cảm nhận được những tình cảm của gia đình và triết lý nhân sinh của dân tộc. Chẳng hạn:

*“Công cha như núi Thái Sơn*

*Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”*

Cùng với những giá trị văn hóa Đông,Tây, tất cả tạo nên những viên gạch đầu tiên xây nền đắp móng cho mỗi tư tưởng lớn: giải phóng con người, trong đó có phụ nữ.

Từ nỗi đau của người dân mất nước, khi ra nước ngoài, Người đã

chứng kiến tình cảnh và nỗi nhục của người phụ nữ bản xứ (Người dành hẳn chương XI để viết về vấn đề này trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân pháp). Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ, thăm tượng thần Tự do, Người đã đặt câu hỏi: Bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới? Trong hàng các lãnh tụ ở thế kỷ XX, Hồ Chí Minh là người viết nhiều nhất tố cáo danh thép tội ác của bọn thực dân độc ác, bênh vực quyền cho phụ nữ và cảnh tỉnh cho nhân loại về thói dâm bạo của bọn thực dân. Người viết: “Chế độ thực dân, tự bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu rồi. Bạo lực đó, đem ra đối xử với trẻ em và phụ nữ, lại càng bỉ ổi hơn nữa”. Từ đó Người bổ

sung định nghĩa về chủ nghĩa thực dân: “Người ta nói: “Chế độ thực dân là ăn cướp”. Chúng tôi xin thêm: là hiếp dâm, là giết người”.



**Bác Hồ với Phụ nữ Việt Nam. Báo ảnh Việt Nam**

Dưới ánh sáng cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, cống hiến quan trọng của Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức về sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, về những người phụ nữ bị hạ nhục về tinh thần và thể xác, mà quan trọng hơn là “cái tạo thế giới”, giải phóng phụ nữ.

**Trước hết, Người đánh giá đúng vị trí, vai trò và khả năng của phụ nữ.**

Bài học lớn của Hồ Chí Minh rút ra từ lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới là: chẳng có lần nào là không có đàn bà con gái tham gia. Năm 1926, Người đã viết bài “bà Trưng Trắc” để ngợi ca một phụ nữ mới 17 tuổi, đã đánh đuổi giặc ngoại xâm Tô Định, giành 65 thành, dựng cờ độc lập 3,4 năm dưng cảm vì nước quên mình, tự vẫn không để rơi vào tay giặc. Người nói “buổi phong kiến, trọng nam khinh nữ, mà đàn bà con gái còn biết cách mạng”.

Người cũng đánh giá cao phụ nữ Việt Nam trong cách mạng, kháng chiến và xây dựng đất nước:

“Việt Nam phụ nữ đời đời

Nhiều người vì nước vì nòi hy sinh”

Từ kinh nghiệm tổ chức phụ nữ quốc tế. Người cho rằng cách mạng An Nam cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công được. Bởi vì “nói phụ nữ là nói phân nửa của xã hội”.

Xuất phát từ chỗ đánh giá cao vai trò của phụ nữ, Bác Hồ rất tôn trọng phụ nữ. Đối với những người đã khuất, thường vào dịp 8-3, Người “kính cẩn nghiên mình trước linh hồn các nữ liệt sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc”. Nói chuyện, Người thường “thưa các bà, các chị” trước.. Người kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và các mẹ cùng vợ con của các liệt sĩ”. Đây chính là khởi nguồn cho quyết định của Đảng ghi nhận Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Một câu chuyện cảm động hồi ở Việt Bắc: Bác đến nói chuyện cho cán bộ cơ quan trong khu rừng không có bàn ghế cố định. Anh em đến ngồi trước để được gần Bác. Chị em phải ngồi sau. Bác “phát hiện” ra vấn đề và nói: “Diễn giả được phép thay đổi chỗ” Người đi về phía dưới và “hô” mọi người “đăng sau quay”. Thế là các cô, các chị được gần Bác.

Cả lời nói và việc làm Bác cho chúng ta nhận thức một điều: non sông gấm vóc Việt nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ.

**Hai là, giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng nam nữ là một cuộc cách mạng.**

Con đường cách mạng của Bác là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. ba cuộc giải phóng đó có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó có giải phóng phụ nữ.

Giải phóng phụ nữ có nhiều nội dung với ý nghĩa cách mạng. Trước hết, phải đặc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc phải gắn với nhiệm vụ giải phóng phụ nữ. Bởi vì “Nếu không phải giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội một nửa”. Như vậy, vấn đề giải phóng phụ nữ trước hết phải xóa ách áp bức dân tộc, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, rồi đem lại hạnh phúc, tự do, dân chủ cho con người.

Ngay khi Đảng ta ra đời vào đầu năm 1930, Bác Hồ đã khẳng định “Nam nữ bình quyền”. Giải phóng phụ nữ, mang lại hạnh phúc thật sự cho phụ nữ thì phải thực hiện bình đẳng, bình quyền. Bác Hồ đã có những đóng góp lớn cho Luật hôn nhân và gia đình. Người coi gia đình ta là hạt nhân của xã hội. Luật lấy vợ, lấy chồng là một bộ phận của cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhằm giải quyết bình đẳng, bình quyền, thật sự giải phóng phụ nữ, là một cuộc cách mạng khá to và khó. Bởi vì phụ nữ chiếm nửa xã hội. Luật hôn nhân và gia đình không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà liên quan tới mọi người dân trong nước, đến tương lai gia đình, xã hội, cả nòi giống Việt Nam ta.

**Ba là, cần có những biện pháp hữu hiệu, nói đi đôi với làm để thật sự giải phóng phụ nữ.**

Cần có hệ giải pháp đồng bộ bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng, luật pháp, và điều quan trọng hơn là đưa pháp luật vào cuộc sống. Bác nói phải cách mạng từng người, từng gia đình, đến toàn dân, thì cuộc cách mạng dù to và khó cũng nhất định thành công.. Không thể dùng vũ lực mà đấu tranh. Vũ lực của cuộc cách mạng này là sự tiến bộ về kinh tế, văn hóa, pháp luật. Muốn vậy phải giải phóng sức lao động của phụ nữ, tạo điều kiện

để chị em tham gia lao động sản xuất, tham gia công tác xã hội.

Phụ nữ cũng là người chủ nước nhà. Vì vậy chị em phải tự ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ. Không ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh. Chị em phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghề nghiệp. Phụ nữ cần xung phong trong xây dựng đời sống mới, xây dựng gia đình con cái tốt. Phải đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đạo đức, tác phong mới.

Bác Hồ rất quan tâm tới trách nhiệm của Đảng, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công đoàn...trong việc tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ.

Một biện pháp quan trọng là cùng với phụ nữ đồng thời phải tiêu diệt phong kiến, tư sản trong người đàn ông. Người đàn ông phải kính trọng phụ nữ, không được khinh rẻ phụ nữ và dùng thói dã man là đánh vợ, chửi vợ. Đó là điều đáng xấu hổ, là phạm pháp.

Hiện nay chúng ta đang sống trong một bối cảnh mới. Vấn đề phụ nữ và gia đình được đặt ra trong phạm vi toàn nhân loại. Đây là lĩnh vực cực kỳ quan trọng và hết sức nhạy cảm, vì con người là vốn quý nhất. Điều cần thiết nhất hiện nay là làm, vận dụng sáng tạo và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Đây thực sự là một cuộc cách mạng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, mọi tổ chức và gia đình, thực hiện nam nữ bình đẳng giải phóng phụ nữ về mọi mặt, tạo điều kiện cho người phụ nữ Việt Nam giải quyết hài hòa, tốt đẹp nhất thiên chức người mẹ và công tác xã hội, vì một tương lai phát triển tốt đẹp của đất nước, xã hội, gia đình và cá nhân con người.

**Bùi Nguyễn /  
Theo Tạp chí Bảo hiểm Xã hội**

# GẶP BÀ ĐỊNH TRONG ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN

**N**gày 22-1-1975, được sự phân công của Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Đình Ước, đoàn phóng viên gồm 9 người chúng tôi lên đường vào Nam để tham gia và phản ánh chiến cục mùa Xuân 1975 đang hứa hẹn sẽ có rất nhiều diễn biến to lớn.

Câu chuyện này quá dài và xin khát quý bạn đọc đến một dịp khác tôi sẽ viết lại tường tận hơn. Trong bài báo này, chỉ xin kể lại một kỷ niệm nhỏ về một nhân vật lớn mà đoàn chúng tôi may mắn gặp gỡ trên đường vào Nam. Ấy là cuộc gặp bất ngờ và thú vị với nữ Anh hùng Nguyễn Thị Định, người phụ nữ Bến Tre đã lãnh đạo cuộc đồng khởi đầu tiên, mở ra một giai đoạn mới trong chiến cuộc miền Nam từ năm 1960.

Lúc bấy giờ, bà Định đã là Phó tổng tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, linh hồn của cuộc chiến đang vô cùng ác liệt và gian khổ, nhưng cũng đầy oai hùng và oanh liệt.

Hôm đó nhằm ngày 28-1-1975, tức là sau 6 ngày hành quân bằng xe GAT, chúng tôi đến Bình trạm 2, nằm ở ngã ba Khe Sanh-Hướng Hóa của miền tây Quảng Trị, chính là nơi bắt đầu phân nhánh thành hai con đường Đông và Tây Trường Sơn.

Chúng tôi vừa đặt ba lô, mắc vội cái võng bạt, ngả mình nghỉ ngơi sau một chặng ngồi trên thùng xe tải vượt hàng trăm cây số, bị nó lắc cho như lên đồng và hít không biết bao nhiêu bụi Trường Sơn vào phổi. Đang ngheu ngao câu thơ của anh Phạm Tiến Duật bấy giờ đã trở thành lời cửa miệng của lính Trường Sơn: “Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn...” thì chợt có tiếng mấy cậu lính binh trạm chào ríu rít: “Cô ạ! Cô ạ!”... Và ngay lập tức, gương mặt

của nhân vật lừng danh cả nước đã 15 năm nay từ Phong trào Đồng khởi Bến Tre, đã đứng ngay đầu võng của mấy anh em chúng tôi. Trời ơi! Gặp ai thì gặp, nhưng gặp một huyền thoại sống như bà Định, lại là một người phụ nữ “rất phụ nữ” như bà giữa đại ngàn Trường Sơn thế này thì ngạc nhiên và thú vị quá trời! Thế là không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều reo lên: “Ồi, chị Định!”.



*Tác giả (ngoài cùng, bên phải) trong cuộc gặp gỡ bất ngờ với bà Nguyễn Thị Định giữa rừng Trường Sơn. (Ảnh tư liệu)*

Bà Định ngồi xuống một sạp nứa, miệng nhai trầu bồm bồm, nở một nụ cười không thể dịu dàng hơn. Với cái máu làm báo, làm văn có sẵn, tôi đã ghi ngay vào tâm trí mình mấy hình ảnh đầu tiên về người phụ nữ lừng danh, hậu duệ của Bà Trưng, Bà Triệu này: Đó là một người phụ nữ Nam Bộ điển hình, trán dô, to, đặc biệt là đôi mắt to, sắc, rất thông minh và rất hiền. Có mấy cái răng vàng ở hàm dưới... Đó là một bà mẹ rộng lượng, vui tính, từng trải nhưng... rất dứt khoát và nhanh trí, hoạt bát vô cùng...

Còn nhớ, bà kể cho chúng tôi nghe bà ra Bắc Kỳ lần này theo nhiệm vụ của Trung ương, bà không nói rõ nhiệm vụ gì, dĩ nhiên, nhưng có một nhiệm vụ thì bà không giấu giếm, thậm

chí đem khoe một cách khá bền lển, ấy là “phải đi học thêm”! Bà bảo “anh Sáu” động viên bà như vậy, vì muốn hoàn thành được trọng trách ngày càng lớn thì không thể không học.



**Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Chủ tịch Cuba Fidel Castro.** Ảnh: <http://baoninhthuan.com.vn>

Bà hỏi chuyện công việc báo chí của chúng tôi, bảo là thích đọc Báo Quân đội nhân dân lắm, khiến chúng tôi phồng mũi. Đoạn, bà gọi anh phụ trách trạm lại và nhắc anh quan tâm hơn đến chúng tôi vì “nhà báo ra trận vất vả lắm!”.

Chi tiết cuối cùng và cũng vui nhất là khi thấy chúng tôi ai cũng kè kè máy ảnh, bà liền kéo cả 9 anh em ra chụp ảnh kỷ niệm. Khi chụp, mọi người đang

lúng túng thì bà đứng ra dàn xếp hàng ngũ, miệng nói rất vui:

- Xếp đội hình đẹp vào nghe, người ngồi, người đứng, đừng đứng như “dàn hợp xướng”, thế này thì đội hình dài quá...

Nói chung là bà như bà chị làm chủ cả đàn em. Và có lẽ chính bà lúc ấy mới là nhà báo chứ không phải chúng tôi. Xong, bà bắt tay từng anh em một, rất chặt và thân tình vô cùng. Bàn tay bà mềm và ấm quá! Đoạn, bà lại mất hút vào hàng cây bên kia bình trạm, cũng nhanh chóng và bất ngờ như khi bà xuất hiện...

Bà đi rồi mà chúng tôi còn bàn tán mãi về bà, và cánh nhà báo chúng tôi hôm ấy cũng khó mà quên được hình ảnh thân thương, đẹp đẽ của một người phụ nữ có lẽ là biểu tượng bất hủ cho bao người phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến đấu trường kỳ ngày ấy-với tinh thần đã gói trong câu ca ngợi của nhân dân ta: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.

**Nhà thơ ANH NGỌC (Nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân) / Báo Quân đội nhân dân**

## PHÁT HUY TINH THẦN “BA ĐẢM ĐANG” CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ MỚI

**T**rong suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ Phụ nữ Việt Nam (PNVN) đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Lịch sử Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn những tấm gương các nữ anh hùng kiệt xuất như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Chân, Bùi Thị Xuân..., những biểu tượng cho tinh thần yêu nước của PNVN.

Phát huy truyền thống quật khởi của các nữ tướng, trong suốt hai cuộc kháng chiến oai hùng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, PNVN tiếp tục đóng góp sức người, sức của, hy sinh tất cả vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong không khí những ngày tháng sục sôi thi đua đánh Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-3-1965, Hội Liên hiệp

Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã phát động phong trào phụ nữ “Ba đảm nhiệm” với nội dung: Đảm nhiệm sản xuất, công tác, thay thế cho nam giới đi chiến đấu; đảm nhiệm gia đình, khuyến khích chồng con yên tâm chiến đấu; đảm nhiệm phục vụ chiến đấu và SSCĐ khi cần thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chỉ đạo phong trào và đổi tên phong trào thành “Ba đảm đang”, có ý nghĩa vừa giản dị, vừa phù hợp với truyền thống của PNVN, càng tăng thêm sức mạnh động viên, lôi cuốn mọi tầng lớp phụ nữ và trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào PNVN.



**Phụ nữ Viettel tham gia nghiên cứu sản xuất thiết bị công nghệ. Ảnh: Trần Thọ.**

Do đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, phong trào “Ba đảm đang” nhanh chóng phát triển thành cao trào cách mạng sôi nổi, rộng lớn, huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ tham gia kháng chiến, kiến quốc. Với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, cùng với phong trào “Đồng khởi”, “Đội quân tóc dài” của phụ nữ miền Nam, phụ nữ miền Bắc vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu vừa sẵn sàng phục vụ chiến đấu, góp phần lập nên những chiến công vẻ vang; nhiều chị đã hy sinh oanh liệt giữa tuổi thanh xuân. Với vai trò người vợ, người mẹ, các chị đảm đang chăm lo việc gia đình, dạy dỗ các con trưởng thành, tận tình chăm sóc cha mẹ già và vẹn nghĩa thủy chung, trở thành nguồn động viên, cổ

vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ vững tay súng nơi chiến trường. Chúng ta tự hào thời kỳ “Ba đảm đang” đã có 42 nữ anh hùng, 9 đơn vị nữ anh hùng được tôn vinh; 1.718 chị em được thưởng Huy hiệu Bác Hồ; hơn 5.000 chị em là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; gần 4 triệu hội viên đạt danh hiệu phụ nữ “Ba đảm đang”.

Từ mốc son lịch sử ấy đến nay, đặc biệt trong giai đoạn Đổi mới, Hội LHPN Việt Nam thường xuyên có các chương trình hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tuyên truyền, vận động, cổ vũ, động viên hội viên, phụ nữ cả nước tham gia hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một tinh thần “Ba đảm đang” mới. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của PNVN trong thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa tinh thần “Ba đảm đang”, ngày nay cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã và đang phấn đấu rèn luyện các phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, đóng góp tích cực, trách nhiệm, nhiệt huyết vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và sự nghiệp bình đẳng giới.

Trong gia đình, chị em thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ, tiếp tục khẳng định vị trí là điểm tựa tinh thần, gắn kết các thành viên cùng chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, đối với những gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chị em thực sự là hậu phương vững chắc, đảm đang thu vén, chăm lo cho cha mẹ, con cháu để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ cao cả được Tổ quốc giao cho. Không chỉ quan tâm đến các chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ, cán bộ, hội viên và các cấp hội phụ nữ cả nước luôn chú trọng công tác hậu phương quân đội, chăm sóc gia đình chính sách với nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Phụng dưỡng, chăm sóc Bà

mẹ Việt Nam anh hùng; đỡ đầu, giúp đỡ con liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thương binh; thăm hỏi, trao học bổng tặng con cán bộ, chiến sĩ LLVT... Chỉ tính riêng năm 2016, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã vận động được 13 tỷ đồng, thăm hơn 6.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ. Cuộc vận động "Xây dựng mái ấm tình thương" của Hội LHPN Việt Nam đã phát triển ra nhiều hình thức "mái ấm chiến sĩ", "nhà đồng đội", xây mới và sửa chữa gần 20.000 ngôi nhà với tổng trị giá hơn 400 tỷ đồng, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chị em, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những mô hình như "Câu lạc bộ mẹ, vợ chiến sĩ", "Phụ nữ hướng về Trường Sa", "Phụ nữ-hậu phương Trường Sa"... đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho thân nhân của các chiến sĩ, giúp các anh yên tâm công tác.

Không chỉ đảm đang trong vai trò ở hậu phương, phát huy truyền thống yêu nước, PNVN đã đóng góp xứng đáng vào việc giữ vững độc lập chủ quyền Tổ quốc. Phụ nữ LLVT, dân quân, tự vệ đã thể hiện được ý chí kiên cường và bản lĩnh cách mạng, sát cánh cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dù ở vị trí công tác nào, các chị đều nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động hội và phong trào phụ nữ trong quân đội cũng phát triển rất mạnh mẽ, là nền tảng để tổ chức, vận động phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Con số 11 tập thể và cá nhân phụ nữ trong quân đội được trao Giải thưởng PNVN trong 12 năm qua đã nói lên những thành tích và đóng góp quan trọng của các chị. Trong bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo, nhiều mô hình hiệu quả do hội xây dựng như: "Tiếng kèn vùng biên"; "Điểm sáng biên giới", "Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biên"... trở thành những

điểm sáng trong chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Quân đội nhân dân, thắt chặt thêm tình cảm quân dân như cá với nước nhiều năm qua. Các cấp hội đã cùng bộ đội địa phương vận động chị em phụ nữ tham gia các phong trào tự quản đường biên, cột mốc và cung cấp tin tức có giá trị giúp Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đấu tranh xử lý hàng chục nghìn đối tượng các loại, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đặc biệt, khi có những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, hội đã phát động các tầng lớp phụ nữ chung tay, góp sức, tiết kiệm ủng hộ hơn 30 tỷ đồng tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển, đảo. Sự gắn kết trong hoạt động giữa các cấp Hội LHPN Việt Nam và Quân đội nhân dân phù hợp với tình hình mới, trở thành nền tảng quan trọng góp phần tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Có thể nói tinh thần "Ba đảm đang" luôn được thắp sáng trong phong trào phụ nữ suốt hơn 50 năm qua, là động lực để PNVN ở mọi vùng miền, mọi vị trí công việc tham gia hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, tạo ra những yêu cầu mới, đặt ra yêu cầu tinh thần "Ba đảm đang" cần được tiếp cận và hiểu thêm với nội hàm mới phù hợp với thời kỳ mới. Phụ nữ ngày nay đảm đang trong sản xuất phải gắn với tri thức, với tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp và ý thức cao về trách nhiệm tham gia sản xuất sạch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; gắn phát triển kinh tế với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường... Đảm đang trong gia đình giờ đây đòi hỏi chị em phải có kiến thức, thông tin, kỹ năng để chủ động tổ chức, động viên, lôi cuốn các thành viên khác tham gia công việc trong gia đình, cùng tạo dựng mối quan hệ

thương yêu, gắn bó, tôn trọng, bình đẳng, sẻ chia. Đảm đang trong chiến đấu giờ đây gắn với hình ảnh của hàng vạn phụ nữ trong LLVT đang miệt mài ngày đêm, không quản ngại khó khăn hay thử thách đặc thù nghề nghiệp để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đó còn là những chị em nơi biên cương hay hải đảo, đồng bằng hay miền núi, nông thôn hay thành thị, đang tích cực tham gia đóng góp những hành động thiết thực, nhỏ bé vào giữ gìn sự bình yên cho biên giới, biển trời Tổ quốc.

Quán triệt quan điểm của Đảng trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XII: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng... tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội”, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII xác định mục tiêu đoàn kết, phát huy truyền thống, tiềm năng, sức sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của phụ nữ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó đòi hỏi các cấp Hội LHPN Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng sáng tạo, tạo ra được khí thế mới, đột phá mới.

Để phát huy cao độ vai trò, nội lực, tinh thần làm chủ, tinh thần “Ba đảm đang” của PNVN trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội LHPN Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục nghiên cứu hoàn

thiện chuẩn mực người PNVN phát triển toàn diện thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đầy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Động viên, hướng dẫn phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống tiến bộ, văn minh.

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới tới các tầng lớp phụ nữ. Vận động hội viên, phụ nữ chấp hành luật pháp, chính sách, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

Động viên phụ nữ giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững; khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu làm giàu, đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

Nâng cao chất lượng chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam, chú trọng phối hợp bằng những hoạt động cụ thể ở cấp cơ sở nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của mỗi người dân, mỗi phụ nữ trước các âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các hoạt động bảo vệ đường



biên, mốc giới được hai ngành phối hợp triển khai lồng ghép với các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh hoạt động hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa bằng việc đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, chăm lo trực tiếp cho gia đình quân nhân, như: Hỗ trợ học bổng cho con em, hỗ trợ vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển sản xuất cho gia đình... giám sát, tham mưu đề xuất và phản biện chính sách liên quan đến quân nhân, nữ quân nhân, gia đình quân nhân và gia đình chính sách.

PNVN luôn tự hào với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ đất nước. Những người mẹ, người vợ, người chị, người em mãi mãi là chỗ dựa tin cậy, hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, PNVN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH tiếp tục phát huy tinh thần "Ba đảm đang", phát huy tài năng, trí tuệ, tham gia tích cực, hiệu quả vào thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".

**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

*Ủy viên Trung ương Đảng,  
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam*

**Báo Quân đội nhân dân**

## 8/3 NHỚ CHUYỆN GÀ TRÊN RỪNG

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hồi tưởng lại những mẩu chuyện vui trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến khu năm xưa để nói lên bất luận hoàn cảnh thế nào, chị em phụ nữ vẫn luôn được các cấp lãnh đạo và nhất là đáng mà rêu quan tâm đặc biệt. Mặc dù lúc ấy gian khổ, thiếu thốn mọi bề, nhưng mỗi năm cứ gần đến ngày này là các anh cơ quan họp bàn phân công nhau lo việc bếp núc, chuẩn bị tiết mục văn nghệ phục vụ chị em. Các anh trực tiếp đi hoặc gọi các đội công tác mua lương thực, hàng hóa từ ấp chiến lược, người lên đội sản xuất kiếm rau củ, người đi săn thịt rừng, người phụ trách đứng bếp...

**Con gà của Chín Hương đâu rồi?**

Sáng sớm 8/3 năm 1970, anh Hương là người xung phong đi săn thịt rừng. Anh vừa xách súng đi một lát thì

ở nhà anh Chín Hương phát hiện mất con gà. Chuyện là thời đó anh Chín bị bệnh hen suyễn, mỗi khi thời tiết chuyển mùa là cơn hen hành hạ anh dữ lắm. Nhiều người bày anh phải chích máu gà mới trị được, nên anh đã gọi nhờ mấy anh vào buôn đồng bào mua giùm con gà về để lấy máu. Gà đem về, mỗi bữa ăn anh dành lại một ít thức ăn thừa cho gà, nuôi nó mập hơn để lấy được nhiều máu. Nhưng sáng nay ngủ dậy không còn thấy con gà đâu nữa. Anh Tư Dò, anh Nhật cùng mấy anh em cơ quan tản ra đi tìm giúp, nhưng tìm hoài không thấy. Một lát sau anh Hương đi săn về xách theo con gà đưa cho nhà bếp làm thịt. Nghe nói anh Hương săn được gà rừng, anh Chín chạy xuống coi, thì ra đó là con gà của anh, nhưng nó chết rồi, đâu còn máu nữa mà lấy. Anh Chín đập tay than trời, than đất nói thề Hương mà hại anh, mà bắn con gà của anh rồi. Đã vậy

anh Tư Dò, anh Nhật còn nói chêm vào: Thì ra sáng nay thằng Hương nó biết con gà của thằng Chín Hương sút dây, nên nó mới sốt sáng đi săn. Nó đâu muốn cho thằng Hương hết bệnh, vậy là Chín Hương bệnh dài dài rồi tụi mày ơi. Anh Hương lớn giọng nói lại, ra rùng thấy gà mừng gần chết sao không bắn, làm sao biết gà rùng hay gà nhà, vậy lát liên hoan anh Chín có ăn không đây? Hôm đó vừa ăn thịt gà, mấy anh vừa làm tiếng gà kêu “cục cục, cục tác, con gà của Chín Hương đâu rồi?”, anh Hương mặt mày méo xịch, còn mọi người nhất là chị em nữ chúng tôi được một phen vừa được ăn thịt gà, vừa được cười muốn vỡ bụng.

### **Thịt gà thương**

Năm 1972, tình hình cũng vô cùng ác liệt, địch bao vây chặt các ngã đường. Các cơ quan bị đói triền miên. Người già, trẻ em ưu tiên được chút gạo để nấu cháo ăn cầm hơi. Người trẻ thì đi mang mì, mang bắp ở trại sản xuất, ở buôn đồng bào dân tộc La Bá hoặc ra Bác Ái - Ninh Thuận mua bắp đá về ăn. Tiêu chuẩn mỗi người được một lon sữa bò bắp rang hoặc mì lát khô hầm gọt miệng mỗi ngày. Sau đó không còn bắp, mì phải đi đào củ năn về ăn, có lần phải cấp cứu cả cơ quan vì bị say năn. Nhưng đến ngày 8/3 các anh cũng cố gắng chuẩn bị tươm tất để phục vụ chị em phụ nữ. Lần này Bình nhỏ xách súng đi săn, nói là bổ sung thêm nòi thịt. Bình mới vừa ra khỏi cơ quan một chút thì nghe có tiếng súng nổ. Ai cũng nói, mới vừa đi mà đã có mồi rồi. Phải nói là Bình bắn rất chính xác, hầu như mỗi lần Bình xách súng đi thì thể nào hôm đó cơ quan cũng có thịt rừng cải thiện.

Đúng như vậy, khi nghe tiếng sột soạt của những bước chân đạp lên lá khô là biết Bình về, mọi người nhìn ra thấy Bình xách một con gà mái. Bỏ xuống chỗ nhà bếp Bình nói, tăng

cường món thịt “thương” của anh Bình lớn. Lúc này mọi người ai cũng bận rộn với công việc đã được phân công, chị em phụ nữ đang sinh hoạt truyền thống 8/3 nên không chú ý nhiều đến việc xung quanh. Sau giờ sinh hoạt nội bộ của phụ nữ cơ quan, mọi người tản ra cùng xắn tay vào trợ giúp anh em. Tiệc liên hoan đang dọn ra thì nghe tiếng la om sòm của dì Hai Yến (mẹ Bình nhỏ): Trời ơi, con gà mái tui cột ở đây đâu mất rồi? Thì ra, con gà dì Hai gởi đoàn công tác của huyện hôm vào buôn đồng bào mua giùm về nuôi để lấy trứng bồi dưỡng cho Bình. Không biết sao sáng nay bị sút dây bay ra rừng, gặp phải tay thợ săn thiện xạ Bình, nên “đoàng” một phát đã thành gà rừng, làm phong phú thêm nòi thịt thương cho bữa liên hoan 8/3 của cơ quan huyện ủy năm đó.

### **Ma nú tròn tròn**

Nhớ năm mới đi thoát ly, suốt mấy tháng trời tôi đi theo chị Ba Dương, anh Năm Tòng, anh Phạm Trọng Tình lên La Bá (Phan Dũng bây giờ) làm công tác dân vận, dạy bổ túc văn hóa cho các em thiếu niên dân tộc trong buôn. Ở đây đoàn công tác của huyện đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” công việc nương rẫy, giã gạo, nấu cơm ăn chung và cùng ngủ chung nhà sàn với đồng bào. Ban ngày chị Ba Dương và anh Năm Tòng cùng đi phát rẫy, làm nương với bà con, anh Tình và tôi ở tại buôn cùng tham gia giã gạo, lấy củi hoặc giữ các cháu nhỏ, hay phụ làm những công việc lặt vặt với các bà mẹ đau yếu không đi làm nương được. Đêm đến anh Tình và tôi dạy các em thanh thiếu niên tập đọc, tập viết, học nói và hát tiếng Kinh. Chị Ba Dương, anh Năm Tòng thì tổ chức họp hành làm việc với hội phụ nữ hoặc các đồng chí đảng viên.

Thời kỳ này công tác ở đây cũng căng thẳng lắm, vì đồng bào vừa mới

được vận động đưa từ khu tập trung của địch trở về buôn làng nên vẫn còn “dây mơ rễ má cài cắm đâu đó”, vậy nên các đoàn công tác khi về đây đều phải thực hiện tốt phương châm “3 cùng” với đồng bào như người của buôn làng thực sự, qua đó mà phát hiện những phần tử xấu đang cài cắm, lợi dụng sự thật thà của đồng bào mà lôi kéo chống phá cách mạng. Nhớ lúc đó có mấy bà má trong buôn cứ chỉ vào tôi nói gì đó bằng tiếng dân tộc tôi không biết, nhưng anh Năm Tòng dịch lại là: các má nói tôi giống một cô gái trong buôn làng tên Lá đã bị máy bay Mỹ bắn chết vào năm trước, chắc do vậy mà các mẹ, các chị trong buôn rất thương tôi, đi nương rẫy về có cây trái đều cho tôi ăn. Trong lúc vừa dạy các em nhỏ học, tôi cũng bập bẹ học được mấy tiếng dân tộc như: “ma nú” là con gà, “apui” là lửa.

Tôi còn nhớ một chuyện vui: Hôm ấy mọi người lên nương hết, chỉ còn mấy bà má ở nhà, anh Tình đem cái khăn choàng muốn đổi mấy quả trứng gà, nhưng chỉ biết nói tên con gà chứ không biết nói trứng gà, anh đưa cái khăn cho bà má rồi cứ vo tròn tay và

nói “ma nú tròn tròn, ma nú tròn tròn”. Mấy bà má không biết anh nói gì, họ chỉ mấy con gà đang ăn dưới sàn nhà, anh Tình lắc đầu nói đi nói lại “ma nú tròn tròn”. Đến lúc chẳng ai hiểu ai nữa, anh Tình nắm tay bà má dắt ra tận chuồng, chỉ vào ổ trứng gà, mấy bà má mới hiểu và nói: “a dớ, vậy ma nú” và lấy trứng gà đổi khăn của anh Tình. Nhờ lần này mà tôi quen được với mấy anh chị làm công tác phụ nữ, thanh niên thời ấy như chị Năm Lơ, anh Tịnh, anh Thanh Hoa (lúc ấy tôi và chị Ba Dương đêm ngủ nhà chị Năm Lơ, anh Tòng và anh Tình ngủ nhà anh Thanh Hoa) mà bây giờ những anh chị này đã thành già làng trưởng bản, có người già yếu đã qua đời.

Những hiểu biết sơ đẳng thời đó đã bổ túc thêm cho tôi về công tác dân vận-dân tộc sau này. Các con cháu của các anh chị ngày ấy là những em thiếu nhi, nay đều đã trưởng thành, được Đảng, Nhà nước cho học hành, đào tạo, hiện đã và đang là những cán bộ của Đảng, Chính quyền, đoàn thể xã Phan Dũng.

**Nguyễn Thị Hữu Nam /**  
<http://www.baobinhthuan.com.vn>

## VỐN VAY GIÚP PHỤ NỮ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

Nhờ tiếp cận các nguồn vốn vay, nắm vững những kiến thức về khoa học kỹ thuật, nhiều chị em phụ nữ trong tỉnh đã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.

### Vượt khó làm giàu

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1976) ở xã Tân Bình (thị xã La Gi) được biết đến là tấm gương phụ nữ điển hình về phong trào phụ nữ vượt khó làm kinh tế giỏi. Trước đây, hoàn cảnh gia đình chị

Hoa rất khó khăn nuôi 3 con nhỏ (1 con bị khuyết tật), trong khi đó vợ chồng chị không có việc làm ổn định. Với quyết tâm không chịu cảnh nghèo đeo bám, vợ chồng chị được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Năm 2006, khởi nghiệp với số vốn 10 triệu đồng được vay, chị Hoa quyết định mua đất trồng mì, trồng bắp. Nhờ được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do Hội phụ nữ

phối hợp tổ chức nên chị Hoa đã áp dụng vào sản xuất cho năng suất cây trồng đạt cao. Với sự cần cù, chịu khó làm ăn, sau vài năm vợ chồng chị đã trả hết số vốn vay và tích lũy được một số tiền đầu tư mua thêm đất sản xuất và nuôi thêm bò sinh sản. Đến nay, gia đình chị Hoa sở hữu trên 6 ha đất canh tác, đầu tư thêm máy cày, xe tải chở nông sản. Ngoài ra, vợ chồng chị còn làm thêm nghề mua bán cây công nghiệp như keo, bạch đàn... Nhờ đó, chị đã xây dựng nhà cửa khang trang, sắm sửa đầy đủ mọi tiện nghi trong gia đình và lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.



**Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm. Ảnh Đ.Hòa**

Chị Nguyễn Thị Mận ở thôn Đá Trắng, xã Sông Bình (huyện Bắc Bình) cũng là tấm gương phụ nữ tiêu biểu về sản xuất giỏi. Năm 2010, từ hai bàn tay trắng, chị đã mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng 1.000 cây xoài giống Đài Loan ở trên vùng đất khó khăn này. Sau 5 năm chăm sóc, đến nay vườn xoài 3 ha của chị Mận đã cho thu hoạch. Cuối năm 2015, chị Mận bán 6 tấn xoài với giá 58.000 đồng/kg, giúp chị trả hết nợ và trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ nguồn thu nhập từ vườn xoài, đến nay kinh tế gia đình chị đã dần ổn định và đang từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

**Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm**

Hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh quan tâm thực hiện trong thời gian qua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội LHPN đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp mở 1.920 lớp tập huấn kiến thức về khoa học kỹ thuật cho 80.872 phụ nữ và phối hợp tổ chức 331 lớp dạy nghề cho 9.872 lao động nữ giới thiệu việc làm cho 6.577 lao động nữ. Các nghề được tổ chức nhiều như chăn nuôi, trồng nấm, dệt thổ cẩm, ủ phân chuồng, chế biến hải sản, cạo mũ cao su... đã giúp chị em áp dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng các sản phẩm tiêu thụ trong thị trường. Ngoài ra hội còn tích cực khai thác các nguồn vốn từ các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo Terre des Hommes (Đức)... với tổng số vốn trên 1.200 tỷ đồng/56.222 chị vay. Xây dựng các loại hình tiết kiệm giúp hội viên phụ nữ nghèo vay không lấy lãi với số tiền huy động tiết kiệm trên 48 tỷ đồng hỗ trợ 5.210 lao động nữ. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai xây dựng 3 mô hình tổ hợp tác tạo việc làm cho 80 phụ nữ. Từ đó, đã góp phần tăng tỷ lệ lao động nữ, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều chị em, nhất là phụ nữ nông thôn.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm. Trong đó tập trung ưu tiên dạy nghề cho phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, phụ nữ chưa có việc làm, phụ nữ tàn tật; phát triển các mô hình tạo việc làm phù hợp với từng đối tượng gắn triển khai thực Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2027.

**Hà Trúc / Báo Bình Thuận**

# NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG 8/3 NGỌT NGÀO VÀ Ý NGHĨA NHẤT

Cứ đến ngày 8/3 hằng năm phụ nữ trên toàn thế giới lại được tôn vinh. Ở Việt Nam cũng vậy, vào ngày này, ai cũng dày công chuẩn bị những bó hoa đẹp nhất tặng cho mẹ, vợ hay người yêu của mình. Và đặc biệt không thể thiếu những lời chúc ý nghĩa.



Cùng tham khảo một số lời chúc nhân ngày 8/3 như sau:

## Lời chúc cho vợ:

Nhân dịp ngày 8/3, anh chúc em thành công trong sự nghiệp, nhưng với anh sức khỏe của em là quan trọng nhất để anh luôn có em bên cạnh. Từ trái tim, anh gửi cho em tình yêu thương chân thành nhất. Em là tài sản vô giá của cuộc đời anh và với các con. Em hãy luôn tươi cười nhé! Yêu em nhiều.

Nhân ngày 8/3, chồng chúc vợ có một ngày nghỉ ngơi, thư giãn và đặc biệt chồng chúc vợ luôn xinh đẹp, trẻ trung. Việc của em là xinh đẹp, còn lại để anh lo.

Ngày 8/3 sắp đến, anh chúc em luôn mạnh khỏe, công tác tốt và mãi là người vợ tốt của anh và người mẹ hiền của các con. Tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ nhạt phai

mà luôn đở thắm như hoa hồng và ngọt ngào như hương vị của sô cô la kia. Anh yêu bà xã của anh rất nhiều.

Chúc vợ một ngày mừng 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những lúc ở bên em là khi anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thật đặc biệt, không chỉ với em mà với cả anh nữa. Vì anh được thêm ngày yêu thương chăm sóc em. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh và con những lúc khó khăn nhất. Anh chúc vợ yêu luôn xinh đẹp và mạnh khỏe để anh được tận hưởng giây phút ngọt ngào và hạnh phúc khi được bên em.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chúc vợ yêu luôn vui vẻ, trẻ trung và quyến rũ. Anh sẽ luôn ở bên che chở cho em và con. Hãy tin chồng nhé.

Hôm nay là ngày 8/3. Vợ yêu, Anh muốn gửi tới Em tình cảm yêu thương nhất từ sâu thẳm trong trái tim Anh. Với Anh, Em là tất cả, tài sản vô giá của cuộc đời Anh. Anh luôn cầu nguyện và hằng mong cho Em có sức khỏe để được bên Anh trên cuộc đời này. Anh luôn chúc Em thành công trong sự nghiệp, nhưng với Anh sức khỏe của Em là quan trọng nhất để Anh luôn có Em bên cạnh. Anh yêu Em nhiều, chỉ một mình Em thôi!

Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để

anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

Anh muốn nói với em rằng anh luôn tôn trọng em, bởi vì anh thấy em cần được như thế. Hãy tin anh và gọi cho anh nếu cần giúp đỡ, anh sẽ cố nếu có thể, vì được làm gì giúp em anh thấy hạnh phúc. Biết em chưa có người yêu nhưng anh không mong em sẽ yêu anh vì cái gì đến nó sẽ tự đến và nó cũng sẽ tự đi, đó là quy luật tất yếu. Nhân ngày 8/3, anh chúc em luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Gửi người phương xa: Hỡi người tôi yêu! Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không! Dẫu rằng anh không ở bên em nhưng em hãy luôn nhớ rằng ở phương trời xa nào trái tim anh luôn hướng về em!

### **Lời chúc 8/3 chung cho chị em phụ nữ**

Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp, tràn đầy sức sống.

Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình.

Mùng 8 tháng 3 là ngày mà phụ nữ cảm thấy mình là phụ nữ, còn đàn ông cảm thấy mình là đàn ông. Tôi đề nghị nâng cốc chúc cho những ngày còn lại trong năm phụ nữ luôn cảm thấy mình được yêu mến và quý trọng, còn đàn ông sẽ giữ vai trò là người yêu thương và che chở cho phụ nữ!

Chúc bạn một ngày 8/3 thật là ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc. Chúc bạn luôn cười tươi, cười duyên, cười e thẹn, cười trẻ trung và cười các kiểu hoài hoài trong ngày hôm nay nhé.

### **Lời chúc tặng mẹ yêu**

Con luôn mong mẹ vui vẻ, hạnh phúc không chỉ riêng trong ngày 8/3 mà tất cả 365 ngày của năm mẹ đều trọn niềm vui như thế. Để con luôn được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt, cho con cảm nhận tình yêu thương của mẹ suốt đời. Bởi nụ cười của mẹ mới cho con hạnh phúc trọn vẹn khi sống trên đời này.

Mẹ yêu! Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 con kính chúc mẹ vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi và cùng hạnh phúc với chúng con mãi nhé.

Con chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Mẹ phải cười nhiều lên nhé, cho dù vẫn phải lo toan những bộn bề của cuộc sống, chăm lo cho gia đình mình. Dù thế nào mẹ cũng hãy vui lên nhé, để bọn con được thấy nụ cười của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng xuống, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng qua... Con chúc mẹ của con luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ, con yêu mẹ nhiều!

**Theo <http://vietnamnet.vn/>**