

THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ:

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH CỔ TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

(24/4/1906 – 24/4/2016)

CHUẨN BỊ KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 110 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Sáng 16/3, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin những hoạt động xung quanh lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư (TBT) của Đảng (1906-2016).



Quang cảnh buổi họp báo.

TBT Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Thân phụ là ông Hà Huy Tương, đỗ cử nhân nhưng không ra làm quan mà ở quê dạy học và làm thuốc. Thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lộc, một nông dân cần cù, chất phác, cả cuộc đời gắn bó với đồng quê.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của TBT Hà Huy Tập trải qua 15 năm, trong đó gần 2 năm làm TBT của Đảng (từ giữa năm 1936 đến tháng 3 năm 1938). Đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể BCH Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng nước ta vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên, Trong quá trình hoạt động và trên cương vị TBT của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và có nhiều đóng góp to lớn đối với Đảng, với quê hương, đất nước.

Tại buổi họp báo, ông Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Hà Huy Tập là sự kiện mang tầm quốc gia, thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, Tổng bí thư của Đảng, bày tỏ lòng tri ân và tiếp tục khẳng định công lao to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự

hào, niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh.

Phó Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hà Tân thông tin tại buổi họp báo, từ nay đến lễ kỷ niệm sẽ có một số hoạt động chính như: xây dựng phim và phóng sự về TBT Hà Huy Tập; tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng”; thi tìm

hiểu “Thân thế, sự nghiệp cách mạng của TBT Hà Huy Tập; biên soạn, xuất bản sách “Hà Huy Tập – Nhà lãnh tụ xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, tái bản sách “Đồng chí Hà Huy Tập – TBT của Đảng”; xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ lễ kỷ niệm; tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập...

Hạnh Nguyên //
<http://daidoanket.vn>

ĐỒNG CHÍ HÀ HUY TẬP

Họ và tên: Hà Huy Tập
Tên gọi khác: Hồng Thế Công, Trí Cường, Sinhichkin

Ngày sinh: 24/04/1906

Quê quán: Làng Kim Nặc, xã Cẩm Hùng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt quá trình công tác

Từ năm 1910 - 1919 học tiểu học ở tỉnh lỵ Hà Tĩnh; từ năm 1919 - 1923 học tại Trường Quốc học Huế; sau 5 năm, Hà Huy Tập đã tốt nghiệp hạng ưu trường Quốc học Huế. Vì hoàn cảnh nghèo không thể tiếp tục học lên bậc cao, Hà Huy Tập xin làm giáo viên tiểu học ở thành phố Nha Trang.

Từ năm 1923 đến năm 1926, Hà Huy Tập dạy học ở Nha Trang. Đây là quãng thời gian Hà Huy Tập được chứng kiến cuộc sống hiện thực đầy bất công của chế độ thực dân phong kiến. Bằng nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng yêu nước Hà Huy

Tập đã sớm bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng từ năm 1925.

Những năm hoạt động của Hà Huy Tập tại Nha Trang đã bị chính quyền thực dân theo dõi. Giữa năm 1926, Hà Huy Tập bị trục xuất khỏi Nha Trang, sau đó chuyển về thành phố Vinh dạy học ở trường tiểu học Cao Xuân Dục và tham gia hoạt động trong Hội Phục Việt. Đây là một tổ chức bí mật của những người yêu nước được thành lập ở Vinh, sau đó đổi thành Hội Hưng Nam để che mắt kẻ thù.

Nhận thấy sự nguy hiểm của Hội Hưng Nam và những hoạt động cách mạng của Hà Huy Tập, chính quyền thực dân phong kiến ở Nghệ An đã sa thải Hà Huy Tập.

Ngày 18-3-1927 tại Vinh, đồng chí Hà Huy Tập tham gia tổ chức và diễn thuyết trước hàng nghìn người tham dự lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh nhân dịp kỷ niệm một năm ngày mất của cụ. Sau đó, Hà Huy Tập chuyển vào hoạt động Sài Gòn

và dạy học ở trường tư thục An Nam học đường để vừa che mắt địch, vừa kiếm sống và hoạt động cách mạng. Tại Sài Gòn, Hà Huy Tập tham gia thành lập một số chi hội địa phương của Hội Hưng Nam tại miền Nam; tổ chức huấn luyện chính trị; bãi khóa chống chính quyền thực dân phong kiến.

Tháng 1-1928, Hà Huy Tập bị sa thải khỏi trường An Nam học đường vì lý do kích động học sinh bãi khóa đấu tranh.

Cuối năm 1928, Hà Huy Tập được Kỳ bộ Nam kỳ Đảng Tân Việt cử đi Trung Quốc làm đại diện cho Đảng Tân Việt thương lượng với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên để hợp nhất hai tổ chức. Sau một thời gian làm việc với Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, tháng 6-1929, Hà Huy Tập được cử đi học tại trường Đại học Phương Đông.

Ngày 24-7-1929, đồng chí Hà Huy Tập vào học tại trường Đại học Phương Đông ở Mát-xcơ-va (Liên Xô). Tháng 3-1932, trên đường về nước theo đường Mát-xcơ-va - Pa-ri - Việt Nam thì đồng chí bị chính quyền Pháp ở Pa-ri bắt và trục xuất sang Bỉ. Sau đó, đồng chí trở lại Mát-xcơ-va và tiếp tục tìm đường về nước hoạt động.

Tháng 4-1933, đồng chí Hà Huy Tập về nước qua con đường Trung Quốc, bắt liên lạc với Đảng và với đồng chí Lê Hồng Phong bàn quyết định triệu tập Hội nghị Đảng để thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng làm nhiệm vụ chấp nối và khôi phục các tổ chức đảng trong nước. Tại Hội nghị đó (tháng 3-1934), đồng chí Hà Huy Tập được

phân công chỉ đạo công tác tuyên truyền cổ động kiêm Tổng biên tập Tạp chí Bôn-sơ-vích (sau chuyển thành cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Đông Dương).

Ngày 17-3-1935, Quốc tế Cộng sản gửi cho Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng chỉ thị: Đồng chí Lê Hồng Phong là Tổng Thư ký Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Hà Huy Tập lãnh đạo Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng.

Ngày 26-7-1936, Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng họp và quyết định cử đồng chí Hà Huy Tập, Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài về nước để tổ chức Ban Chấp hành Trung ương và khôi phục các tổ chức đảng.

Ngày 12-10-1936, đồng chí Hà Huy Tập triệu tập Hội nghị cán bộ để bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tại Hội nghị này, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Từ ngày 13 đến ngày 14-3-1937, đồng chí Hà Huy Tập chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hóc Môn (Gia Định); từ ngày 2 đến ngày 3-9-1937, đồng chí chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Bà Điểm (Hóc Môn); từ ngày 29 đến ngày 30-3-1938, đồng chí Hà Huy Tập chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Bà Điểm (Hóc Môn).

Từ tháng 5-1938 đến tháng 3-1940, đồng chí Hà Huy Tập hai lần bị thực dân Pháp bắt và bị kết án tử hình. Ngày 28-8-1941, đồng chí Hà Huy Tập bị địch xử bắn tại ngã tư Giếng Nước ở Hóc Môn, Gia Định./.

<http://dangcongsan.vn>

HỌC TẬP GƯƠNG ANH DŨNG, CHÍ CÔNG VÔ TƯ CỦA TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP



Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản thuộc lớp cán bộ “cốt cán” của Đảng. Từ một người yêu nước, đồng chí đã nhanh chóng trở thành một chiến sĩ cộng sản, và trưởng thành trong quá trình tham gia Tân Việt Cách mạng Đảng, hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương và là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936 - 3-1938).

Là một trong những người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, trong lịch sử hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho Đảng, cho phong trào cách mạng nước ta trong những năm 30 của thế kỷ XX, khi cách mạng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập và lời tuyên bố: "Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động"

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ở làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước ở Hà Tĩnh - một vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Truyền thống của quê hương đã sớm được hấp thụ hình thành trong đồng chí nhân cách và nghị lực sống “vì dân, vì nước”.

Sớm tham gia hoạt động cách mạng, tháng 12-1928, đồng chí Hà Huy Tập sang Quảng Châu, Trung Quốc bàn việc hợp nhất với tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và hoạt động trong Hội. Tháng 7-1929, đồng chí sang Liên Xô, học tại trường Đại học phương Đông ở Mát-xcơ-va, đến cuối năm 1929, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô. Thời gian học tập ở Liên Xô (1929-1932), đồng chí vừa học lý luận, vừa tranh thủ thâm nhập thực tiễn công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô, đồng thời viết bài đăng trên tạp chí quốc tế, trong đó có tạp chí Bôn-sê-vích - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Pháp, đồng thời tham gia soạn thảo nhiều tài liệu quan trọng khác. Đồng chí là người “được đào tạo tốt về chính trị, là một chiến sỹ tích cực của Đảng”, được Quốc tế Cộng sản dự kiến cử về nước hoạt động, với lời giới thiệu rằng, đây “là một đồng

chí vừa giỏi về đường lối cộng sản, vừa được đào tạo tốt về lý thuyết, vừa có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quần chúng”.

Năm 1932, tốt nghiệp đại học, đồng chí trở về Việt Nam hoạt động, nhưng trên đường về, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và bị trục xuất sang Bỉ, sau đó trở về Trung Quốc. Năm 1934, đồng chí cùng với đồng chí Lê Hồng Phong và một số cán bộ cách mạng khác lập Ban lãnh đạo của Đảng – *Ban Chỉ huy ở ngoài*, nhằm khôi phục tổ chức của Đảng, và phong trào cách mạng sau những tổn thất của cuộc Tổng diễn tập lần thứ nhất - Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931). Không chỉ là một người có năng lực dự báo sớm tình hình, đồng chí còn nắm bắt được thời cơ, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, đưa ra những quyết sách phù hợp với hoàn cảnh đang diễn ra ở trong nước và quốc tế. Bằng sự chỉ đạo kịp thời, những nỗ lực hoạt động, đồng chí Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong và các chiến sĩ cộng sản khác trong *Ban Chỉ huy ở ngoài*, đã từng bước đưa phong trào cách mạng trong nước vượt qua những khó khăn trong thời kỳ thực dân Pháp thực hiện chính sách “khủng bố trắng” (1932-1935).

Tại *Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Thượng Hải (7-1936)*, một số nội dung trong đường lối chính trị và tổ chức của Đảng đã được kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tinh thần *Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản năm 1935*. Đồng thời, Hội nghị phân công đồng chí Lê Hồng Phong ở lại nước ngoài làm *Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài*, giữ mối liên hệ với Quốc tế

Cộng sản; đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm *Tổng Bí thư của Đảng*, có nhiệm vụ trở về nước, tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương và khôi phục mối liên lạc với các tổ chức Đảng trong nước.

Vượt qua những tổn thất của thời kỳ khủng bố trắng, phong trào cách mạng đã phục hồi và ngày càng phát triển. *Đại hội Đảng lần thứ nhất (3-1935)* và *Hội nghị Trung ương tháng 7-1936* là những mốc quan trọng, đánh dấu cho sự củng cố và phát triển của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương đến địa phương, của các tổ chức quần chúng của Đảng. Những dấu mốc đó cũng đồng thời khẳng định sức mạnh nội sinh, nguồn sinh lực của Đảng, mối quan hệ máu thịt Đảng - dân trước hành động đàn áp, khủng bố dã man của kẻ thù. Đó chính là kết quả cụ thể của những chủ trương, biện pháp lớn trong công tác xây dựng Đảng. Đó cũng chính là kết quả của sự chuyển biến nhận thức của đồng chí Hà Huy Tập dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VII Quốc tế Cộng sản 7-1935, và Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc giải quyết vấn đề dân tộc và dân chủ trong những năm đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ đấu tranh mới – thời kỳ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình và chống chiến tranh đế quốc (1936-1939).

Tháng 8-1936, đồng chí Hà Huy Tập về tới Nam Kỳ trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang có biến động lớn. Chính

phủ Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử, lên cầm quyền. Thực hiện chương trình tranh cử của mặt trận, Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp thi hành cải cách chính trị, trong đó có vấn đề “đại xá tù chính trị ở thuộc địa”. Tận dụng điều kiện thuận lợi, Đảng ta, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã lãnh đạo nhân dân đưa phong trào đấu tranh cách mạng Đông Dương lên một cao trào mới. “Ủy ban hành động” lần lượt được thành lập ở nhiều nơi; sách báo công khai của Đảng được xuất bản và phong trào “Đông Dương Đại hội”, đón tiếp phái đoàn Mặt trận nhân dân Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước tham gia.

Tháng 3-1938, đồng chí Hà Huy Tập triệu tập Hội nghị Trung ương, và tại Hội nghị này, trên cơ sở nhận định tình hình trong nước và thế giới, Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương và bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư mới của Đảng.

Trong thời gian gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (7-1936 - 3-1938), đồng chí đã triệt để khai thác những thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại, lặn lội trong phong trào quần chúng, móc nối với các tổ chức đảng trong nước, sớm hình thành được Ban Chấp hành Trung ương lâm thời từ tháng 10-1936; triệu tập và chủ trì 3 Hội nghị Trung ương (3-1937, 9-1937, 3-1938) để vừa tổng kết tình hình, vừa đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, từng bước đưa phong

trào đấu tranh cách mạng tiến lên những bước mới.

Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, trực tiếp chỉ đạo phong trào Đông Dương Đại hội thời kỳ Mặt trận dân chủ, là nhà lý luận chính trị sắc sảo (ngay từ năm 1929, đồng chí đã viết *Lịch sử của Tân việt cách mạng Đảng* và năm 1933 đã viết cuốn *Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương*), thời kỳ này đồng chí đã viết bài bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Việt đăng trên tờ *Tiền Phong - 1937*, *Tiến lên - 1937*, *Dân chúng - 1938*, với các bút danh Hồng Thê Công, Thanh Hương, H.Q.V, Hồng Qui Vit, v.v. Thông qua những bài viết của mình, đồng chí luôn đi tiên phong trong mặt trận đấu tranh chính trị và tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng đến đông đảo quần chúng nhân dân, bảo vệ những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin trước những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các phần tử cơ hội và thù địch (Tờ-rốt-kít, AB - cách mạng đầu lười, giả danh cách mạng”.

Ngày 1-5-1938, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, sau đó bị quản thúc ở quê, và ngày 30-3-1940 đồng chí bị bắt lại. Tháng 3-1939, thực dân Pháp trục xuất đồng chí Hà Huy Tập khỏi Nam Kỳ và đưa về Hà Tĩnh quản thúc. Đến tháng 8-1940 đồng chí bị bắt lại. Sau khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ (11-1940), ngày 25-3-1941, Tòa án binh Pháp gán tội "chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ" cho đồng chí Hà Huy Tập và kết án tử hình đồng chí cùng

đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai.

Học tập tấm gương kiên trung cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Nêu cao phẩm chất của người cộng sản, trong những ngày bị giam trong khám lớn Sài Gòn, bị đày đọa trong ngục tù đế quốc, đồng chí Hà Huy Tập luôn giữ vững tinh thần lạc quan với một niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Lời nhắn gửi cuối cùng đồng chí về cho gia đình và bạn hữu thật giản dị: "Nếu tôi có chết thì gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn, trái lại nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi". Song trước tòa án của kẻ thù, một Hà Huy Tập đầy hiên ngang và kiên trung đã khẳng khái tuyên bố: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống tôi sẽ tiếp tục hoạt động" đã làm kẻ thù phải run sợ.

Ngày 26-8-1941, thực dân Pháp xử bắn đồng chí cùng với một số nhà cách mạng khác. Đồng chí đã hy sinh, nhưng niềm tin của đồng chí và những người cộng sản Việt Nam khác vào tương lai tươi sáng

của dân tộc đã trở thành hiện thực sinh động. Hơn 60 năm sau ngày hy sinh, ngày 22-11- 2009, hài cốt của đồng chí được phát hiện tại khu vực Bến Tắm Ngựa, thuộc xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 1-12-2009, lễ viếng và truy điệu linh cửu đồng chí được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh, và sau đó được đưa về an táng tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Sau này, đánh giá công lao của đồng chí và các nhà cách mạng tiền bối, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu của mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay. Tất cả chúng ta phải noi theo gương anh dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là người cách mạng" (1)

(1) *Hồ Chí Minh, toàn tập, NXBCTQG, H. 1995, t.6, tr. 159 - 160.*

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo

NGƯỜI THẦY BẢN LĨNH, TẬN TÂM

Dầu cuộc đời khép lại ở tuổi 35 nhưng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã có những tháng ngày hoạt động cách mạng sôi nổi và vinh quang. Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một người lãnh đạo tận tụy, năng động, một nhà lý

luận xuất sắc của Đảng, mà còn là một người thầy bản lĩnh, tận tâm, tận lực gieo mầm cách mạng cho bao thế hệ học sinh (HS) và tầng lớp cần lao.

Thuở nhỏ, đồng chí Hà Huy Tập đã được sự dạy dỗ của cha -

một nhà nho nghèo từng đỗ cử nhân nhưng trước cảnh nước mất, nhà tan, không ra làm quan mà ở nhà dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tư tưởng Nho học và lối sống thanh bạch của người cha, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người mẹ cùng lòng căm thù sự tàn bạo của thực dân... góp phần hình thành, hun đúc trong Hà Huy Tập một nhân cách hơn người.



Với tư chất thông minh, tiếp thu nhanh và trí nhớ tốt, sau khi tốt nghiệp tiểu học, đồng chí Hà Huy Tập thi vào Trường Quốc học Huế. Trong 4 năm học tại đây, năm nào đồng chí cũng xếp hạng nhất, nhì trong lớp và nhận được nhiều phần thưởng, học bổng của trường. Năm 1923, đồng chí tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu và về giảng dạy tại một trường tiểu học ở Nha Trang (nay là Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi). Đây cũng là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời hoạt động cách mạng của thầy giáo Hà Huy Tập.

Noi gương cha, ngoài việc dạy học cho lớp trẻ, trích tiền lương để mua sách vở cho các HS nghèo, đồng chí còn dạy chữ, đồng thời, truyền bá tư tưởng yêu nước cho những người lao động. Hoạt động

của thầy giáo trẻ Hà Huy Tập đã được đông đảo tầng lớp trí thức tán đồng và cuối năm 1925, đồng chí được giới thiệu gia nhập Hội Phục Việt.

Niềm vui được sánh vai với những người đồng chí, đồng đội để thực hiện khát khao, hoài bão lớn đã biến thành sức mạnh nên dù bận rộn với công việc dạy học, đồng chí Hà Huy Tập luôn là một trong những nhân tố tích cực trong các phong trào hoạt động của Hội Phục Việt như: diễn thuyết ca ngợi tinh thần yêu nước, kêu gọi đồng bào đoàn kết đấu tranh; hay việc gửi tới Toàn quyền Đông Dương yêu cầu xóa án cho nhà cách mạng Phan Bội Châu... Đồng chí cũng là một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Khánh Hòa.

Bị chính quyền thực dân sa thải và trục xuất khỏi Nha Trang, đồng chí trở về quê hương và tiếp tục sự nghiệp hoạt động cách mạng bằng việc dạy học tại Trường Tiểu học Cao Xuân Dục (Vinh). Thầy giáo Hà Huy Tập đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng những người lao động nghèo ở Trường Thi - Bến Thủy và những vùng lân cận... Thầy không chỉ mang lại con chữ, kiến thức văn hóa mà còn cả ánh sáng của lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước đến với tầng lớp cần lao.

Những hoạt động của Hà Huy Tập đã góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng ở Nghệ An và Hà Tĩnh phát triển. Nhưng đồng chí cũng đã sớm bị mật thám theo dõi và cuối cùng, Công sứ Vinh lệnh cho Đốc học Vinh cách chức giáo viên đối với Hà Huy Tập. Tạm xa

quê, đồng chí tiếp tục vào Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ gây dựng và phát triển phong trào. Từ khi thầy giáo trẻ xuất hiện cũng là lúc phong trào bãi khóa của HS Trường Tiểu học tư thực An Nam học đường ở Gia Định chống lại chế độ giáo dục thực dân của nhà trường được phát động. Không dừng lại ở đó, phong trào cách mạng ở Sài Gòn như được tiếp lửa, ngày càng sục sôi, khí thế.

Dấu đã đề cao tinh thần cảnh giác và thường xuyên thay đổi chỗ ở nhưng cuối cùng đồng chí Hà Huy Tập cũng không thể tránh khỏi tai mắt của quân thù. Tháng 6/1928,

hiệu trưởng An Nam học đường đã có quyết định đình chỉ việc giảng dạy của đồng chí với lý do kích động HS nhiều lần bãi khóa.

Khép lại 5 năm gắn bó với sự nghiệp dạy học, người thầy tận tâm, mẫu mực và bản lĩnh Hà Huy Tập đã trở thành tấm gương sáng, uơm mầm lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước. Bao thế hệ HS và những đồng đội, đồng chí của thầy tiếp tục vững bước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp với một niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng.

Thúy Ngọc //
<http://baohatinh.vn>

HÀ HUY TẬP – NGƯỜI CHIẾN SĨ CÔNG SẢN KIÊN CƯỜNG, NHÀ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG SẮC SẢO CỦA ĐẢNG TA

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc thế hệ những người cộng sản đầu tiên của Đảng ta. Hà Huy Tập sinh ngày 24-4-1906 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọ, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng chí đã sớm tiếp thu, hình thành nên nhân cách và nghị lực sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Năm 13 tuổi (1919), Hà Huy Tập thi đỗ thủ khoa tại trường tỉnh và được đặc cách vào thẳng trường Quốc học Huế. Năm 1923, tốt nghiệp Quốc học Huế với tấm bằng hạng ưu và được bổ vào dạy học tại trường tiểu học Pháp – Việt, thị trấn Nha Trang. Năm 1926,

chuyển về dạy ở trường Cao Xuân Dục, thành phố Vinh. Hà Huy Tập tham gia hoạt động trong tổ chức Hội Phục Việt (sau đổi thành Hội Hưng Nam), tuyên truyền, giáo dục, giác ngộ cách mạng cho học sinh, công nhân, nông dân; tổ chức quần chúng đấu tranh chống bọn thực dân, phong kiến. Thấy rõ sự phát triển của Hội Hưng Nam và vai trò của Hà Huy Tập, chính quyền thực dân Pháp đã tìm mọi cách loại Đồng chí ra khỏi phong trào công nhân. Hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, Hội Hưng Nam đã chuyển Hà Huy Tập vào Sài Gòn hoạt động. Trong thời gian ở Sài Gòn, Hà Huy Tập cùng với một số đồng chí trong Hội Hưng Nam sáng lập ra Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Đảng ở Nam kỳ do

Nguyễn Đình Kiên làm Bí thư, Hà Huy Tập làm thư ký. Tháng 12-1928, Hà Huy Tập rời Sài Gòn sang Trung Quốc hoạt động, được Quốc tế Cộng sản cử sang học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô). Trong thời gian học ở Trường, Hà Huy Tập say mê nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của C.Mác – Ph.Ăng-ghe-n, V.I.Lê-nin, các văn kiện của Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Liên Xô; Hà Huy Tập đã viết nhiều bài gửi tạp chí Bôn-sơ-vích - cơ quan lý luận của Đảng Cộng sản Pháp và biên soạn nhiều tài liệu khác gửi Quốc tế Cộng sản.

Tháng 3-1932, Hà Huy Tập tốt nghiệp trường đại học Phương Đông và ở lại Liên Xô hoạt động. Trong thời gian ở Liên Xô, Hà Huy Tập viết cuốn sách “Sơ thảo lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương”. Cuốn sách nêu bật lịch sử đấu tranh oanh liệt của quần chúng công nông, vai trò và uy tín của đảng viên Cộng sản, rút ra những bài học về phương pháp đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch. Giữa năm 1933, Hà Huy Tập bí mật về Trung Quốc, bắt liên lạc với Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và một số đồng chí khác lập ra Ban Chỉ huy ở ngoài, do Lê Hồng Phong làm thư ký và Hà Huy Tập làm ủy viên phụ trách tuyên truyền cổ động, Tổng Biên tập tạp chí Bôn-sơ-vích. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban là khôi phục lại các tổ chức Đảng trong nước bị địch phá vỡ sau cao trào cách mạng 1930-1931 và chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội lần thứ nhất của Đảng.

Sau một thời gian chuẩn bị, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất đã

họp tại Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935. Đồng chí Hà Huy Tập chủ trì và đọc Báo cáo chính trị của Đại hội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung ương gồm 5 người, do đồng chí Lê Hồng Phong làm Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập làm Thư ký Ban Chỉ huy ở ngoài. Thời gian này do đồng chí Lê Hồng Phong bận đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, nên thực chất trọng trách lãnh đạo cách mạng do Hà Huy Tập đảm nhiệm.

Tháng 7-1936, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương đã phân công đồng chí Hà Huy Tập về nước tổ chức lại Ban Chấp hành Trung ương mới và khôi phục các tổ chức Đảng trong nước. Ngày 12-10-1936, Hà Huy Tập triệu tập Hội nghị cán bộ để bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Tại Hội nghị này, Đồng chí chính thức được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Trong thời gian làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã tận dụng được thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại, tích cực lăn lộn trong phong trào quần chúng, móc nối với các tổ chức Đảng trong nước, sớm hình thành được Ban Chấp hành Trung ương từ tháng 10-1936. Đồng chí đã triệu tập và chủ trì ba Hội nghị Trung ương (tháng 3-1937, tháng 9-1937 và tháng 3-1938); tổng kết tình hình, đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới.

Vốn là người say mê nghiên cứu lý luận Mác – Lê-nin, đã từng là Tổng biên tập tạp chí Bôn-sơ-vích, Hà Huy Tập thấu hiểu vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nên ngay từ khi trở lại Sài Gòn, đồng chí đã tập trung mọi nỗ lực chỉ đạo mở rộng các hoạt động tuyên truyền, cổ động thông qua các báo chí công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp của Đảng để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng tới đảng viên và quần chúng. Trong điều kiện Đảng ta còn phải hoạt động trong sự kiểm soát của chính quyền thực dân, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cho ra đời tờ báo bằng tiếng Pháp L'Avant Garde (Tiền phong) với danh nghĩa là cơ quan của lao động và nhân dân Đông Dương, thực chất là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương. Báo chính thức ra đời ngày 29-5-1937 tại Sài Gòn với Tuyên ngôn mang tiêu đề Hội những người lao động, những người bị áp bức ở Đông Dương, Hà Huy Tập đã khẳng định rõ mục đích của tờ báo. Là cơ quan ngôn luận đầu tiên của Trung ương Đảng được ra hoạt động công khai, nội dung tờ báo rất phong phú, phản ánh khá toàn diện những vấn đề nóng bỏng của phong trào cách mạng Đông Dương trong cuộc đấu tranh đòi tự do, cơm áo và hoà bình. Đặc biệt, tờ báo rất quan tâm đến tuyên truyền đường lối của Đảng và cuộc đấu tranh chống bọn Tờ-rốt-xkít.

Tháng 5-1937, Hà Huy Tập với bút danh Thanh Hương công bố tác phẩm Tờ-rốt-xkít và phản cách

mạng được Tiền Phong thư xã xuất bản ở Sài Gòn. Trong năm 1937, cũng với bút danh Thanh Hương, Hà Huy Tập đã xuất bản cuốn sách Vì sao phải ủng hộ Mặt trận bình dân Pháp. Ngày 28-8-1937, sau khi báo L'Avant-Garde bị đình bản, Đảng ta thuê tờ báo Kịch Bóng của tư nhân để làm cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, Hà Huy Tập là Tổng Biên tập. Ngày 24-9-1937, báo Le Peuple (Nhân dân) – cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng ra số đầu tiên, Hà Huy Tập tiếp tục là Tổng Biên tập. Sự ra đời của báo L'Avant-Garde và Le Peuple bằng tiếng Pháp với chức năng là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng là một cố gắng lớn của Đảng ta, trong đó có đóng góp to lớn của Tổng Bí thư, Tổng Biên tập Hà Huy Tập. Những tờ báo đó cùng những bài viết của Hà Huy Tập thời kỳ này đã góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động của Đảng và là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự ra đời một số tờ báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt theo xu hướng tiến bộ, ủng hộ cách mạng xuất hiện sau đó. Đó là kết quả rất đáng tự hào về sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhà lý luận sắc sảo Hà Huy Tập.

Đang say sưa, nhiệt tình hoạt động cách mạng thì trong một lần đi thị sát cuộc đấu tranh của nhân dân do Đảng ta tổ chức tại Sài Gòn, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5-1938, Hà Huy Tập bị địch bắt và đưa về giam ở Khám lớn, Sài Gòn. Kẻ thù đã dùng những thủ đoạn dã man nhất tra tấn Đồng chí, nhưng cuối cùng chúng phải khuất

phục trước tinh thần gang thép của người Cộng sản. Trước tòa án của thực dân Pháp, Đồng chí đã khẳng khái nói: “Tôi chả có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi tiếp tục hoạt động”. Ý chí và nghị lực của đồng chí Hà Huy Tập, Tổng Bí thư thứ ba của Đảng, đã nêu tấm gương sáng, cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng cho các chiến sĩ cộng sản và các tầng lớp nhân dân.

Ngày 28-8-1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí Hà Huy Tập. Đồng chí ngã xuống ở tuổi 35, độ tuổi đang tràn đầy sức lực và tài năng sáng tạo cống hiến cho cách mạng. Hà Huy Tập đi vào cõi vĩnh hằng một cách thản nhiên với lời hô: “Cách mạng muôn năm”. Đó chính là khí phách hiên ngang của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, thể hiện niềm tin son sắt vào thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Hà Huy Tập đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Hà Huy Tập là chiến sĩ cộng sản

kiên cường, nhà lý luận chính trị sắc sảo, giữ vị trí hàng đầu trong hoạt động báo chí của Đảng thời kỳ Mặt trận Dân chủ. Không chỉ là nhà lý luận sắc sảo, Hà Huy Tập còn là nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử đích thực, đã để lại khá nhiều tác phẩm quan trọng và tiêu biểu, phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại, đặc sắc về cách diễn đạt. Tài năng và phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản Hà Huy Tập là tấm gương bắt diết để những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam học tập và noi theo. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định đẩy mạnh việc tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và các hoạt động kỷ niệm đồng chí trên cả nước và tại quê hương, nhằm ghi nhớ những công lao lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

**TS. Lê Văn Yên -
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
<http://tapchiquptd.vn>**

THẮNG TƯ TRÊN QUÊ HƯƠNG TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Với khẩu hiệu “Cắm Hưng ra quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập”, chưa bao giờ không khí thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới của người dân thôn 5, xã Cẩm Hưng (cắm Xuyên - Hà Tĩnh) lại nhộn nhịp như những ngày này.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, cho biết: Thôn 5 là đơn vị đứng đầu về phát triển kinh tế - xã hội, bởi vậy, xã chọn thôn 5 làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu để nhân rộng ra các địa phương khác. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo của thôn là 10%, thấp hơn toàn xã 4%; thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm; 5 năm liền đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Chi bộ thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh".



Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát huy truyền thống quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người dân thôn 5 ra sức phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Trong thôn có 10 hộ trồng đào quy mô, tiêu biểu như ông Lê Văn Quyền, Lê Văn Hoán... Nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập cao như: chăn nuôi lợn quy mô 300 con/lúa của anh Nguyễn Đình Tín; trồng rừng với hơn 5ha của ông Chu Văn Hương... Việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục cũng được người dân thôn 5 chú trọng.

Bà con thôn 5 cũng đang dồn sức để xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu. Đây cũng là thôn đầu tiên của xã Cẩm Hưng triển khai nhiệm vụ này. Toàn thôn có 157 hộ thì 100% đăng ký phá bỏ hàng rào, cải tạo vườn tạp, đến thời điểm hiện tại, đã có 40 hộ thực hiện. Dự kiến đến cuối năm 2016, thôn sẽ hoàn thành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Lê Văn Hoán, một người dân trong thôn, chia sẻ: "Tôi luôn nhắc các cháu rằng, mình là con em quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, phải luôn chăm lo việc học để không hổ thẹn với tiền nhân. Khi thấy cán bộ xã, thôn và

bà con đều đồng tình xây dựng khu dân cư mẫu xã Cẩm Hưng, tôi thấy chủ trương rất hay nên đồng tình ngay".

Cùng với sự hỗ trợ của xã về san lấp mặt bằng, hàng rào... điểm bán hàng hóa và sản phẩm sạch của khu dân cư mẫu thôn 5 đã được xây dựng. Theo đó, các hộ kinh doanh trên đường vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập cũng được tuyên truyền, vận động vào điểm quy hoạch bán hàng. Hiện có khoảng 20 hộ kinh doanh các mặt hàng do chính người dân địa phương sản xuất.

Bí thư Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cường cho biết: "Huyện đang tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, từ đó, nhân lên niềm tự hào quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, huyện phát động phong trào thi đua cao điểm, toàn diện trên các lĩnh vực, noi gương ý chí kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của đồng chí Hà Huy Tập, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI); thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM năm 2016. Đối với các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn, phải xây dựng chương trình hành động, đăng ký ít nhất một công trình có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập".

Trà Giang //

<http://www.kinhtenongthon.com.vn/>

HỘI THẢO KHOA HỌC

"ĐỒNG CHÍ HÀ HUY TẬP VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG"

Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, sáng nay (12/4), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Đồng chí Hà Huy Tập với công tác xây dựng Đảng" với sự tham gia của gần 200 học giả, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đồng chủ trì hội thảo. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng tham dự.

Đề dẫn hội thảo của PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản tiên bối tiêu biểu, một Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng. Đồng chí đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí đã đi xa nhưng quan điểm của đồng chí về công tác xây dựng Đảng vẫn còn mang hơi thở thời đại, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.



Hội thảo cũng đã nhận được 21 tham luận của các học giả, nhà nghiên cứu gửi về. Trong đó có rất nhiều tham luận nêu bật đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với công tác xây dựng đường lối của Đảng; xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; xây dựng và nâng cao trình độ lý luận của Đảng; đấu tranh bảo vệ sự thống nhất trong Đảng; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân...

Tiêu biểu như tham luận: "Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng" của PGS.TS Phạm Ngọc Anh, "Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo tài năng, đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam" của Tiến sỹ Đặng Duy Báu, "Đồng chí Hà Huy Tập - Người chấp nối Đảng Cộng sản Đông Dương với Quốc tế Cộng sản" của PGS. TS. Phạm Xanh...



PGS.TS Phạm Ngọc Anh trình bày tham luận: "Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhà lý luận xuất sắc của Đảng"

Bên cạnh đó, nhiều tham luận trình bày tại hội thảo nêu lên những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay...

Nổi bật như các tham luận: "Phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh" của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; "Học tập tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ Hà Tĩnh thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng" của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh; "Quê hương Cẩm Xuyên học tập và phát huy tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập" của Bí thư Huyện ủy Đặng Quốc Cường; "Tuổi trẻ Hà Tĩnh học tập và noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập" của Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn...

Tổng kết hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định, việc tổ chức hội thảo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí

cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.

Sự kiên trung của đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần chiến đấu của một chiến sĩ cách mạng nhiệt huyết yêu nước; rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng, bảo vệ đất nước; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng giai đoạn hiện nay.



Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu tổng kết hội thảo

Những thành quả về mọi mặt mà Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong những năm qua đã trở thành món quà báo công trước anh linh của đồng chí Hà Huy Tập.

Vinh dự, tự hào là mảnh đất sinh ra Tổng Bí thư, noi theo tấm gương cách mạng kiên trung của đồng chí Hà Huy Tập và các vị tiên liệt, cán bộ, nhân dân huyện Cẩm Xuyên nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung nguyện ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Phúc Quang / Báo Hà Tĩnh